



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Ἐν Λαγκαδᾷ τῇ 1ῃ Ὁκτωβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Τερᾶς Μητροπόλεως
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης.

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ συνοχή καρδίας, ὑπεύθυνη σκέψη καί ποιμαντική ἀγωνία, παρακολουθοῦμε συνεχῶς τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τὴν διασπορά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐπικινδύνων μεταλλάξεών του. Η πανδημία τοῦ Covid - 19, ὡς διαβεβαιώνουν ὑπευθύνως ἔγκριτοι ἐπιστήμονες δέν εἶναι μία ἀνύπαρκτη ἀσθένεια ἢ μία ἀπλή ἵωση, ὅπως πολύ συχνά ὑπεραπλουστευμένα καί ἐπικινδυνα διαδίδεται, ἀλλά μία ἐπώδυνη, ταχέως μεταδιδόμενη ἀσθένεια, πού τὸν τελευταῖο ἐνάμιστη χρόνο βασανίζει τὸν κόσμο ὀλόκληρο καί τὴν πατρίδα μας. Στήν περιοχή δε τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης πολλοί συνάνθρωποί μας ἔφυγαν ἀπό τὴν ζωή ἐξαιτίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ μέ θάνατο ἴδιαιτέρως ἀπαράκλητο, μοναχικό, πικρό καί πολλαπλάσιοι αὐτῶν νοσηλεύθησαν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ἡ Αγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἔχουσα πρό τῶν ὄφθαλμῶν τῆς τόν πάντα ἐπίκαιῳ λόγῳ τῆς Αγίας Γραφῆς «Τίμα ἰατρόν... καί γάρ αὐτὸν ἔκτισεν Κύριος» (Σοφ. Σειρ. 38,1) καί «Κύριος ἔκτισε ἐκ γῆς φάρμακα καί ἀνήρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς» (Σοφ. Σειρ. 38, 4), ἐδήλωσε ἀπό τὴν ἀρχή τῆς πανδημίας τὸν αὐτονόητον σεβασμὸν τῆς καί τὴν τιμὴν πρός τούς ἰατρούς καί τὴν συνεχῶς ἐξελισσόμενη, μέ τὸν φωτισμό τοῦ Ἅγιου Θεοῦ, ἰατρική ἐπιστήμη, πού ἐργάζεται φιλόπονα γιά τὴν θωράκιση καί διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας μας. Ἐκ παραλλήλου μέ καθαρό λόγῳ ἐκάλεσε τὸν λαό νά τηρήσει μέ σχολαστικότητα τά ἐνδεικνυόμενα ὑγειονομικά μέτρα.

Σύμφωνα μέ ὄλους τούς ἐπίσημους ἰατρικούς φορεῖς, τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Υγείας καί τὴν Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ αὐστηρή τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καί ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελοῦν μέχρι στιγμῆς τὸ μοναδικό ἀξιόπιστο καί ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο μέσο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

άντιμετώπισης τῆς θανατηφόρου πανδημίας. Αρχικῶς ύπηρχαν φόβοι καὶ ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν ἐμβολιασμό. Τά ἵατρικά ὅμως δεδομένα παγκοσμίως προσφέρουν σήμερα σταθερό ἔδαφος γιὰ νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὰ ἐμβόλια κατά τῆς Covid - 19. Ο ἐμβολιασμός μας σ' αὐτό τὸ κομβικό σημεῖο ποὺ βρισκόμαστε εἶναι πράξη ύπευθυνότητας καὶ ἀτομικῆς εὐθύνης, ἀλλὰ κυρίως εἶναι πράξη χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης πρός τὸν πλησίον μας, πρός τὸν συνάνθρωπο καὶ ἀδελφό μας, ἀλλὰ καὶ πρός τὸν ἴδιο τὸν ἐαυτό μας. Έφόσον δὲν ύπάρχουν σοβαρές ἀντενδείξεις, ἵατρικοῦ χαρακτῆρος, οἱ ἐπιστήμονες συμβουλεύουν ύπευθύνως νὰ ἐμβολιασθοῦμε γιὰ νὰ θωρακίσουμε τὸν ἐαυτό μας ἀπὸ τὸν θανατηφόρο ίό τοῦ covid-19 καὶ τὶς ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις του καὶ ταυτοχρόνως νὰ προστατεύσουμε τὸ ύπερτατὸ ἀγαθὸ τῆς ύγείας καὶ τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων μας, καθὼς συμβάλλουμε στὸ χτίσιμο τοῦ λεγομένου «τείχους ἀνοσίας».

Δυστυχῶς ὅμως, ύπάρχει μία μερίδα ἀδελφῶν μας, οἱ ὄποιοι λόγῳ ἐλλιποῦς γνώσεως τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων ἐπηρεάζονται ἀρνητικῶς ἀπὸ ἐπιστημονικῶς ἀστήρικτες θεωρίες καὶ ἐμμονές ποὺ διακινοῦνται κυρίως μέσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. Όφείλουμε ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τὸ covid-19 δὲν εἶναι καθόλου πνευματικό, ἀλλὰ καθαρῶς ἐπιστημονικό καὶ ἵατρικό. Ἐπομένως, ἡ ἀρνηση τοῦ ἐμβολίου δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ ὅμολογίᾳ πίστεως, οὔτε μὲ τὴν ύπεράσπιση τῆς ὁρθοδόξου διδασκαλίας καὶ τὴν ἔφαρμογή τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Αὕτη ἡ προσέγγιση κινεῖται σὲ λανθασμένη καὶ ἐπικίνδυνη κατεύθυνση. Γιὰ ὅσους δέ, ἀλλαχόθεν ἀναβαίνοντες, συνδέουν τὴν παροῦσα πανδημία covid-19 μὲ τὴν ἀντιχριστολογία καὶ ἐσχατολογία, προσπαθῶντας γιὰ ἰδιοτελεῖς κάποιες φορές σκοπούς, νὰ ἐσπείρουν φόβο καὶ ἀνησυχία στὶς ψυχές τῶν εὐσεβῶν κυρίως ἀνθρώπων, ἰσχύει τὸ λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τὸν μαθητήν του Ἐπίσκοπον Τιμόθεον: «Ἄνθρωποι πονηροί θά προχωροῦν ἀπὸ τὸ κακό στὸ χειρότερο, θά πλανοῦν καὶ θά ἐξαπατοῦν τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι θά πλανῶνται καὶ θά ἐξαπατῶνται» (Β' Τιμ. 3, 13).

Μέ πόνο ψυχῆς καὶ ἀγωνία ὡς Ἐπίσκοπός σας, παρατηροῦμε ὅτι στὸν Νομό Θεσσαλονίκης, ὅπου στὸ θέμα τῆς τηρήσεως τῶν μέτρων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ύγειονομικής προστασίας από τήν πανδημία covid - 19 παρατηρεῖται μία άνησυχητική «χαλαρότητα» ύπάρχει και σήμερα χαμηλή συμμετοχή στόν έμβολιασμό κατά τοῦ νέου κορωνοϊοῦ και συγχρόνως έκθετική αύξηση τῶν νέων κρουσμάτων λόγω και τῶν νέων πιο έπιθετικῶν μεταλλάξεών του. Σᾶς παρακαλοῦμε πατρικῶς και σᾶς προτρέπουμε Έπισκοπικῶς μέ έμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ και σεβασμό στίς συστάσεις τῶν ειδημόνων ιατρῶν, πού στήν συντριπτική τους πλειονοψηφία συστήνουν τόν έμβολιασμό, νά άκολουθήσετε τίς οδηγίες, συστάσεις και ύποδείξεις τῶν ύγειονομικῶν ἀρχῶν και νά έφαρμόζετε μέ σχολαστικότητα δλα τά μέτρα ύγειονομικῆς προστασίας, και ἀφοῦ ἐρωτήσετε τούς ιατρούς σας, τούς μόνους ἀρμοδίους νά σᾶς συμβουλεύσουν μετά λόγου γνώσεως, τό δέον γενέσθαι νά προχωρήσετε, ἐφόσον βεβαίως δέν ύπάρχουν σοβαρές ιατρικές ἀντενδείξεις, λ.χ. ἀλλεργίες κ.λπ, στόν έμβολιασμό σας κατά τοῦ covid-19, χωρὶς ἄλλη καθυστέρηση και ἀναβολή. Οἱ καιροί οὐ μενετοί!

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κατά τό λόγιον τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου παρακαλῶ θεομῶς ὅλους σας «σοφούς μέν εἶναι εἰς τό ἀγαθόν, ἀκεραίους δέ εἰς τό κακόν» (Ρωμ. 17, 19). «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε και ὁ Θεός τῆς ἀγάπης και εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν» (Κορ. Β', 13, 11).

Η χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴθε νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μετ' εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Τὸ Σερρῶν καὶ Νιγρίτης Θεολόγος
†Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΤΗ ἀνωτέρω Εγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ ἐπ' Εκκλησίας κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 3 Οκτωβρίου ἐ. ἔ., ὀλίγο πρό τοῦ "Δι' εὐχῶν...".